



Vanaf maandag 8 juni vieren wij opnieuw samen in de Dominicanenkerk

Beste zusters en broeders, goede vrienden,
Wij zijn erg gelukkig dat we als dominicaanse gemeenschap opnieuw met jullie kunnen samenkomen voor de eucharistie en de gebedsmomenten in onze kerk, Renaissancelaan 40, 1000 Brussel. Wij hebben dit als volgt georganiseerd.

UREN - Opgelet voor de wijzigingen

Van maandag > vrijdag : eucharistie om 19.00 uur in de kerk.

Op zaterdagen : eucharistie om 19.00 h voor de poolse gemeenschap

Op zondagen : eucharistie om 9.00 uur voor de poolse gemeenschap

eucharistie om 11.30 uur - in het frans - geen

kindernevendienst

eucharistie om 18.00 uur - meertalig

eucharistie om 20.00 uur voor de poolse gemeenschap

VERPLICHTE RICHTLIJNEN :

Ingang via de kleine deur zoals gewoonlijk

Iedereen brengt een mondmasker mee en de gel voor de handen.

Er kunnen per viering 100 mensen deelnemen.

GEEN PLAATS MEER ?

Kies de viering waaraan u gewoonlijk deelneemt

Kom geen 2 x per weekend

Is er geen plaats meer, kom dan in de week om 19.00 uur.

BINNENKOMEN

Men volgt de aanwijzingen van de onthaalgroep

Bij de ingang vormt men een wachtrij met telkens 1,5 meter afstand.

In de kerk : handen ontsmetten

Er wordt je een stoel aangewezen. Die kies je niet zelf :

- ofwel 1 enkele stoel, ofwel 2 samen, ofwel 6 samen voor een gezin.

Men verplaatst geen stoelen.

De toiletten zijn niet toegankelijk. Het wijwatervat is buiten gebruik.

TIJDENS de VIERINGEN

Iedereen blijft de hele viering ter plaatse.

De communie wordt bij u gebracht. Je ontvangt de hostie op de hand.

Er zijn geen blaadjes of zangboeken. Er is geen samenzang en geen koor.

De collecte gebeurt na de viering bij de uitgang, in een mand.

DE KERK VERLATEN

Wacht a.u.b. tot u een teken wordt gegeven.

De celebrant begroet u aan de uitgang op afstand.

U wordt rij per rij aangewezen de kerk te verlaten,

Te beginnen met de rij het dichtst aan de uitgang.

De enige uitgang is deze waar de celebrant staat.

Na de viering blijft men niet compact bijeen op het voetpad staan.

Men ontmoet elkaar buiten op de voorziene afstand.

VRIJWILLIGERS

Wij zoeken vrijwilligers voor elke viering :

> 3 vrijwilligers voor het onthaal (de ingang, handen ontsmetten, plaats aanwijzen)

> 5 vrijwilligers om na de viering te desinfecteren.

Gelieve per email te antwoorden aan : p.lens@dominicains.be en aan

m.butaye@dominicains.be

Voor de poolse gemeenschap aan : m.wojciechowski@dominicains.be

Uw naam :

Voor welke viering

Voor welke dienst ? onthaal vooraf / ontsmetting nadien

De broeders dominicanen Marian, Pierre, Ignace, Eugenio,

Mark, Michel, Patrick, Anton, Aurélien